

Nieuwsbrief van 't Westels Atelier januari – februari 2015



Stevig stampen koude voeten,
Op de stijf bevroren grond.
Glibberend, glijden gladde laarzen.
Schuifelen, schaatsen in het rond.
Zompig, drassig wordt de aarde.
Door de regen, door de dooi.
Laat maar vriezen, laat maar sneeuwen,
Maak de winter wit en mooi!

Nieuwtjes

Informatie borden Wathuis abdij

Om je zo goed mogelijk te informeren over allerlei evenementen, uitstappen en wetenswaardigheden, hangt er al een hele tijd een informatie bord **bij de metalen trap**. We hebben voor diegenen die de **inkom van 'de oude hoeve'** gebruiken ook een bord opgehangen. Cursisten die pottenbakken volgen of de houten trap nemen, kunnen een ommetje maken om een van de borden te raadplegen.

Aan alle lesgevers

Dit WATjaar delen we de **lesgeversformulieren voor 2015-2016** begin maart uit. Je hebt dan tijd tot na de paasvakantie om ze terug binnen te brengen. Waarom zo vroeg? Wel, dan kunnen de programmaboekjes tijdens onze afsluitings-BBQ uitgedeeld worden. Dit geldt niet voor de website, deze zal volgens onze webmaster, Ivo Heselmans, in augustus 2015 aangepast zijn. Lesgevers die stoppen voordat we starten met het uitdelen van de formulieren, vragen hun formulier aan het secretariaat.

Creatief koken in Wathuis Trienenkant

Lesgeefster creatief koken **Marieke Laeremans**, al 13 jaar op post in 't WAT, zal in mei 2015 haar **laatste lessen geven**. We laten haar met spijt in het hart gaan, maar ze heeft het dubbel en dik verdient. Dank je wel voor je vrijwillige inzet Marieke!

In samenspraak met Marieke, doet 't WAT ook een **oproep voor een nieuwe lesgever koken**. Wie interesse heeft neemt contact op met Lisette Mannaerts op 014/23.40.60

Geheugen oprissen

Aan alle klassen

Gelieve het huisreglement nog eens door te nemen en te respecteren:

- Cursisten laten lessenaars netjes achter (etensresten, koffie- en theeelingen, gomsel,...) en wassen deze zo nodig af. Ook de koffietafel.
- Tafels en stoelen die verplaatst worden, na de les terugzetten.
- Spreek een beurtrol af voor de afwas en het afvegen van het schoolbord na de les.
- Cursisten van de voormiddag spoelen hun LEGE thermossen uit en zetten deze weg bij de koffiemachines.

- Cursisten van de namiddag gieten hun thermossen leeg, spoelen deze uit en zetten ze weg bij de koffiemachines. Melk in de koelkast onder ijzeren trap.
- Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de plaats waar ze werden genomen.
- Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het leeggoed mee terug te nemen (glazen flessen, PET-flessen en eventueel grotere verpakking van bv taart). M.a.w. dat wat je meebrengt, neem je mee terug naar huis. Wij zitten er anders mee opgescheept.
- Verwarming afzetten en lichten uit doen.
- Het “potteke” voor de lesgevers dat in de meeste cursussen de ronde doet is NIET verplicht. **Cursisten zijn hierin volledig vrij!**
- Cursisten en lesgevers worden gevraagd van begin- en eind uur van de lessen te respecteren: 9u – 11u30 en 13u -15u30. Tenzij anders afgesproken.

Nieuwjaars diner 2015

Een dankjewel aan onze vrijwilligers!

Vrijdagavond 9 januari om 19 uur was het weer zo ver, het startsein van het Nieuwjaars diner voor onze vrijwilligers. Het eerste koppel wandelde één uur te vroeg de zaal binnen...om alvast plaats te vrij te houden. Er zitten kadees tussen dat WAT-volk, zulle. Het was een gezellig samenzijn met – zoals ieder jaar – een verrassingsmenu verzorgd door keurslager David en echtgenote Goedele. Een geslaagd feest met lekker eten, goede Wereld Winkel wijn en boeiende gesprekken.

Kopiëren op Trienkant

Daar de kopieermachine op de afdeling Wathuis Trienkant mankementen begint te vertonen, en het gezien het eerder beperkte gebruik ervan, kunnen we het niet langer verantwoorden om een nieuwe te kopen. Er zal op termijn naar oplossingen worden gezocht. Eén van de opties is op zoek te gaan naar een tweedehands kopieermachine. De vereiste is wel dat het toestel documenten kan verkleinen en vergroten. We doen alvast een oproep aan iedereen:

2^{DE} HANDSKOPIEERMACHINE GEZOCHT

Parkinson's Awareness

Een gedicht van George Hanks, oud-lesgever Engels conversatie. Overleden 11 januari 2015

All people on earth should be aware
That Parkinson's disease is never fair.
It can happen at any age and to anyone
For all our sakes the battle against it must be won.
Do you really want to have this terrible Disease
And end up shaking on your knees?
Please spread the word around
A cure must soon be found.
I had a dream one restless night
An end to Parkinson's was at last in sight.
One day I'm sure it will come true
In the meantime help us to help you.
No one knows who Parkinson's will affect next
Should it be you, then you'd be more than a little vexed!
You may then join us in a long queue
For you will need many medicines, not just a few.
This message is not a hoax
Most Parkinson's people have their own jokes.
I'll leave you with some friendly advice :
Enjoy life but think about Parkinson's once or twice.
The Parkinson's family is not seeking sympathy
Only your awareness and perhaps a little empathy!

George Hanks

Donderdag 4 december 2014

De start van 't WAT is KUNST!

Een hele groep Wat-mensen was aanwezig op de startbijeenkomst van "t WAT is KUNST": op zondag 17 mei 2015, van 11 tot 17 u.



De tentoonstelling zal plaatsvinden in de Watlokalen en op het binnenplein van de abdij. Het wordt een tentoonstelling van het werk van verschillende "kunstcursussen" van 't Wat. Op de foto herken je (v.l.n.r.): de handen van Tania, Maria De Busser, Katrien Neirinckx en Jan-Anton Gilles (keramiek), verder José Vrouwe (basistekenen en vrij schilders atelier), Frieda Vanheuckelom (tekenen en schilderen), Jeanne Van Dijck, Simonne Van Hoof en Maria Mertens (keramiek). Marc Decroos is initiatiefnemer van 't WAT is KUNST en fotograaf van dienst.

Volgende mensen waren verontschuldigd: Hilde Ryken (kalligrafie), Hilde Peeters (basistekenen), Leon Kerckhofs en Willy Beets (houtsnijwerk).

Een eerste brainstorming rond alles wat er in dit verband moet gebeuren, was een echte storm: locatie, datum, reclame, werkregeling en helpers zoeken, gemeentematerialen aanvragen, afspraken met abdij, verdeling over de lokalen van verschillende groepen van deelnemers, spreiding over de wei op het binnenplein, enz.

Er kon natuurlijk nog niet veel definitief geregeld worden, maar de start is alvast gegeven.

Toen, nu al twee maanden geleden zag iedereen het wel zitten. En allen hopen wij op goed weer en veel bezoekers.

De volgende cursussen zullen tentoonstellen:

Basistekenen, houtsnijwerk, kalligrafie, keramiek, tekenen en schilderen en vrij schildersatelier.

Volgende afspraak: donderdag 26 februari, om 13.30 u. in 't Wat en ondertussen veel overleg binnen de cursusgroepen.

Sponsors gezocht!

De kippen van Ilka Van Dievel uit Duffel

Een druppel op een hete plaat, maar toch...

Misschien heb je via de media al van haar gehoord, Ilka redt een deel van de afgedankte batterijlegkippen van de slachtbank en probeert ze via adoptie een waardig pensioen te geven. Ik heb er alvast een achttal besteld i.p.v. ze op de 'beestenmarkt' te kopen.

Wie Ilka wil contacteren, kan dat via 0496.38.85.14 of helpdekip@gmail.com

Tania

Cijfers werkjaar 2014

In 2014 werden er **94 cursussen** gegeven in 't Westels Atelier en mochten we rekenen op **65 vrijwillige lesgevers en 15 vaste helpers**. In de categorie leeftijden, zijn de **60 tot 69 jarigen het meest vertegenwoordigd** en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen én bij de cursisten als bij de lesgevers.

We mochten tevens bij de 80+ acht vrouwelijke en zeven mannelijke cursisten tellen, bij de **lesgevers telden we 1 mannelijke**, Emmanuel De Pauw en **1 vrouwelijke**, Allix Van Bragt vrijwilliger van 81 en 83 jaar. Onze **jongste lesgeefster**, Sofie Jennes wordt in februari 38 jaar.

45% van onze Watters komt uit **Westerlo**, dit is bijna de helft van alle mensen die ingeschreven zijn. Verder hebben we: Geel met 7% en Herselt 7,7%. Olen, Laakdal en Herentals rond de 6% en de resterende gemeenten zijn onder de 2,5% vertegenwoordigd.

Nog een gedicht

Greet Langen, cursiste “creatief schrijven” o.l.v. Jan-Anton Gilles, schreef volgend gedicht:

Ik hul me in buitenkant
Met rag van fluisteren en lachen
Cocon van zwijgen tegen beter weten in.
Hakken tillen me hoger
Verder voorbij waar ik gebleven was.
Mijn haren krullen anders nu
Met veel grijswaarde.

Mijn jurk golft
Tussen plooien zit kreuk
Binnenskamers groeit leugenblad
Tegen muren bekleed met piepschuim
Er huist een uitpuilende boekenkast
Maar geen enkel ezelsoor verraad mij confidenties.

Om mijn nek zit een medaille
De keerzijde ervan is rust op zijn kop

Greet Langen

VIVA ESPAÑA

...het vervolg

La Aparecida noemt ons dorp en betekent ‘de verschijning’, want hier in de ‘huerta’ zou in 1736 een beeltenis van de maagd Maria gevonden zijn en dit wordt elk jaar herdacht in september (hierover later meer). In de huerta = de groentetuin (hectaren groot) wordt 3 tot 4 maal per jaar geogst dankzij een irrigatiesysteem dat in oorsprong nog dateert van de tijd dat Spanje bezet werd door de Moren en dankzij het zonnetje natuurlijk dat hier zo’n 320 dagen per jaar schijnt. Nu bv. worden volop bonen, artisjokken, allerhande koolsoorten (waaronder Romanesco, bij ons minder gekend maar leuk om koude schotels te versieren) enz. geogst. Achter de kerk van ons dorp begint de Sierra = gebergte met aan de voet citroen- en sinaasappelboomgaarden, die eveneens meermaals per jaar vruchten dragen!



De 'huerta en de 'sierra'

La Aparecida behoort tot Orihuela, een stad die veel minder bekend is bij de Belgische



toeristen dan bv. Torrevieja, Playa Flamenca (dat trouwens ook tot Orihuela behoort) of de Mar Menor. Orihuela heeft een rijk historisch verleden, met tientallen kerken, een kathedraal en zelfs een universiteit. Van de circa 90.000 inwoners wonen er zo'n 30.000 aan de kust, maar wij wonen zo'n 40 km landinwaarts, waar het dus rustiger leven is en toch kunnen we op een half uurtje met de wagen aan de kust zijn voor een

strandwandeling.

Ons dorp behoort nog tot de provincie Alicante, maar ligt aan de grens met de provincie Murcia. Een tijd geleden zag ik op TV tijdens het programma "Met vier in bed" dat één van de deelnemers verkondigde dat Murcia van de toeristische kaart moest geschrapt worden. Die persoon bood nadien wel zijn verontschuldiging aan nadat de eigenaars van een B&B in Murcia met de deelnemers een uitstap deden naar de Sierra Espuña en de Barrancos de Gebas, waar men zich in een maanlandschap waant.



De provincie Murcia telt ongeveer 7 natuurparken, waar het fantastisch wandelen is. Wie heeft er al gehoord van Cabo Tiñoso, de erosies van Bolnuevo, les Baterías de las Cenizas, Calblanque, de Ricote-vallei, El Valle y Carascoy, de Cañon de Almadenes, de Fuente Caputa enz.?

Er staan geen wegwijzers naartoe, er zijn geen straatnamen, huisnummers nog minder, dus de enige manier om deze 'bezienswaardigheden' te vinden is met behulp van gps-coördinaten. Steden zoals Cartagena, Caravaca de la Cruz, Cehegin, Calasparra moet je gezien hebben als je in de buurt bent.

Orihuela heeft iets unieks – wie weet wat? De winnaar krijgt een rondleiding in Orihuela ...
... wordt vervolgd.

Mail het antwoord naar: michielseddie@gmail.com

Op bovenstaand mailadres kan je ook terecht als je er in de buurt een vakantie plant of iets zoekt om te kopen.

Francine Wijnants

Krokusvakantie

Maandag 16 tot en met vrijdag 20 februari 2015

Kalligrafietekstje van oud – lesgeefster Gonnie Versweyveld

*T*ussen de jaren die waren
en de jaren die komen,
ligt misschien wel het jaar
waarvan we al jaren dromen.



WIJ WENSEN IEDEREEN EEN VREUGDEVOL EN GEZOND
2015!

WATteam: Marc, Gerda, Lisette, Marleen en Tania.

