

't WESTELS ATELIER
NIEUWSBRIEF nov-dec 2016



Ik ben de herfst.
Ik ben de regen.
Ik ben de storm.

Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.

Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik ben moe,
en nog zoveel bladeren aan de bomen,
nog zoveel bladeren overal.

Toon Tellegen
Uit: Daar zijn geen woorden

WAT nieuws

Iedereen is welkom in 't Westels Atelier!

Dat is onze visie binnen de vzw en dat merkte Maddy Claes (voormalig diensthoofd van het OCMW Westerlo) op na een bezoek aan onze website.

Zij nam spontaan contact met ons op en legde haar voorstel voor op de Algemene Vergadering van 16/11.

Het voorstel betreft de toeleiding van vluchtelingen (die niet meer in de procedure zitten en waarschijnlijk wel in België kunnen blijven) te vergemakkelijken naar 't WAT.

Waarom? Deze mensen vinden moeilijk de weg naar werkingen zoals de onze. Zij zijn vaak getraumatiseerd en leven afgescheiden binnen onze samenleving. Door kennis te maken met ons cursusaanbod en eventueel cursus(sen) te volgen, hebben zij de mogelijkheid om hun Nederlands te oefenen en contact te maken met de Watters. En wie weet...misschien les te geven!

Hoe gaat het nu verder? Maddy neemt contact op met instanties die Nederlands leren aan anderstaligen en luistert of wij er 't WAT mogen introduceren tijdens deze lessen.

Wordt vervolgd.

Allemaal beestjes

Woensdag 23 november was het dierendag in 't WAT.

Het kitten

Blijkbaar heeft er iemand een tijdje geleden 6 kittens bij de konijnen/kippen gedeponeerd! Eéntje (de andere 5 waren nergens te bespeuren) werd vandaag door een heuse reddingsoperatie (Marie Anne en Tania namen het voortouw, enkele keramisten volgden met een doos, een emmer, een krat en handdoeken) uit de nood geholpen. Beide voortrekkers kwamen er met enkele beten en schrammen van af, want het angstig beestje beet en krabde de ziel uit dat kleine lijfje!

Genoeg gegadigden onder de keramisten die zich met veel liefde over het kitten willen ontfermen. Eind goed al goed.



De vlinder

Net bekomen van reddingsoperatie 1, diende nummer 2 zich aan in de vorm van een verloren gevlogen vlinder in de pottenbakkerij. Een minder moeizame operatie die binnen enkele tellen opgelost werd door Maria De Busser en Ria Corthout.



Beide, jawel er waren 4 handen nodig, vingen het insect en brachten het in vrijheid. 't Was mooi om te zien, twee dames met verstrengelde handen als een cocon rond de vlinder zij en zij naar buiten lopend, de openlucht tegemoet. Vlinder blij, wij blij.

Kerstvakantie

Van maandag 19 december tot en met zondag 8 januari 2017
Start lessen: 9 januari

Geen lessen vrijdag 13 januari 2017

Het jaarlijks Nieuwjaarsdiner vindt plaats op vrijdag 13 januari 2017 in Trienenkant. Met dit evenement wil het WATteam haar vrijwilligers bedanken voor hun inzet binnen de vzw.

Uitstap kerstmarkt Bonn 16 december

Een dagje kerstmarkten in Bonn waar je je tegoed kan doen aan lekkere hapjes en warme drankjes, zo blijf je warm tijdens de koude winterdagen. Kuier langs de kerstkraampjes en vind de meest leuke cadeaus en hebbedingetjes. Er is ook een groot aanbod van handgemaakte en dus unieke spullen waarmee je thuis kunt pronken.

Vertrek 8u parking abdij Tongerlo, terug thuis 20u, prijs: € 21,00
Meer info op www.hetwestelsatelier.be

Kruidenlessen, maandelijks woensdagvoormiddag

Ivo Heselmans is, na een sabbatjaar, weer van start gegaan met de kruidenlessen. Er is nog plaats voor geïnteresseerden. De lessen gaan door in Trienenkant telkens op een woensdag van 9u. tot 11u30 op de volgende data:

14/12/16 – 11/01/17 – 08/02 – 08/03 – 19/04 – 17/05 en 14/06

Meer info op www.hetwestelsatelier.be

Op zoek naar lesgevers

't Wat is steeds op zoek naar **vrijwillige lesgevers** (Frans 1^{ste} jaar, Italiaans, Portugees, keramiek, Tai Chi, reflexologie, mandalatekenen, ...), misschien iets voor jou? Je burens? Familie? Vrienden? Kennissen?

Neem dan contact op met het secretariaat 014/54 44 86

Vrijwilliger zijn

is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
is verbonden, maar niet gebonden
is onbetaalbaar, maar niet te koop
is positief denken, is positief doen
met als enige doel, voor jezelf en de ander een goed gevoel.

schrijver onbekend

WESTERLO STELT TEN TOON

Gemeente Westerlo organiseert elk jaareinde een mooie tentoonstelling van Westelse kunstenaars. Ieder jaar al ben ik gaan zien en... het streelt je aandacht te zien hoeveel van die kunstenaars bij wie WATbloed door hun aderen stroomt.

In het gemeentehuis van Westerlo:

'Westerlo stelt tentoon' 2016

open van 17 december 2016 t.e.m. 1 januari 2017 van 14 tot 17 uur.

In de voormiddagen, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, zijn de werken ook te bezichtigen.

Deelnemers:

(die met WAT-bloed staan in hoofdletter)

DANNY D'JOOS, ANNIE EYSERMANS, Bart Keutgens, Louis Laeremans, Sylvia Tops, Carolus Op de Beeck, Julia Leemans, Hilda Verhoeven, RITA STEURS, LEON KERCKHOFS, NETTA VERSTAPPEN, Fons Selderslaghs, LENA VANHOUT, FRIEDA VANHEUCKELOM, Fons Lievens, Renée Wouters, EDDY DOCKX, Natacha Heiremans, Peter Van Roy, MIA VAN DINGENEN, MARIA MERTENS, Heidi Nuyts, Magda Van Hout, Marc Helsen, Jeanne Verbiest, Peter Nevelsteen, Paul Degrève en Julien Van De Ven



Aquarel van Danny D'Joos: "Waarheen"

Creatief schrijven, 14-daags dinsdagnamiddag

Met dit gedicht eindigde Greet op de 2de plaats (van de 100 inzendingen!) voor de Kronkelprijs 2016, georganiseerd door Uilenspiegel in Brussel.
PROFICIAT GREET!!!

ik hul mij in buitenkant
met rag van fluisteren en lachen
cocon van zwijgen
tegen beter weten in
hakken tillen me hoger
verder voorbij waar ik gebleven was
mijn haren krullen anders nu
mijn jurk golft
tussen plooiën zit kreuk
binnenskamers groeit leugenblad
tegen muren bekleed
met piepschuim
er huist een uitpuilende boekenkast
maar geen enkel ezelsoor
verraadt mijn confidenties
om mijn nek zit een medaille
de keerzijde ervan
is rust op zijn kop

Greet Langen



Prettige feestdagen!

't WATteam

