

Dinsdag

Voormiddag

Wathuis Abdij

*Tekenen en
schilderen*

Frieda Van Heuckelom

Beschrijving Heb je altijd al willen tekenen en/of schilderen? Onder deskundige begeleiding en met wat oefenen kan dit jouw nieuwe passie worden. Je kan hier proeven van de verschillende technieken. Aan beginners wordt het "goed kijken" en perspectief bijgebracht, evenals kleurenleer. Al vlug lonken de kleuren van olieverf, aquarel, pastelkrijt, kleurpotloden, enz...Blijf je liever bij potlood of houtskool, ook dat kan. Je kiest vrij wat je het beste ligt.

Doelgroep Iedereen zowel beginners als gevorderden

Materiaal Eigen materiaal

Cursusgroep Creatief

Opmerking Frequentie: wekelijks, 9.00 u - 11.30 u
Startdatum: 11 september 2018
Inschrijven tot: blijvend open, max. 35 cursisten