

Donderdag
Voormiddag
Wathuis Abdij

Kalligrafie
Gotisch Ba(s)tarda

Diane Adriaens

- Beschrijving** Gotisch Ba(s)tarda is in de 14 en 15^{de} eeuw uitgegroeid tot een gotisch schrift. Het is een vereenvoudigde letter, die in de eerste plaats toegepast werd voor het kopiëren van minder belangrijke boeken en documenten. Het schrift is sierlijk en geeft klasse aan het geschrevene. Alhoewel het schrift niet schuin geschreven wordt, vraagt het wel wat vaardigheid en oefening (!) om het onder de knie te krijgen.
- Doelgroep** Minstens 1 kalligrafisch geschrift kennen.
- Materiaal** Cursusblok met ruitjes, potlood, lat, pennenhouders, brause pen of beitelpen nr 3 (verkrijgbaar o.a. bij Lucas of Huis Frie op de Pastete Geel), klein potje met schroefdeksel. Bister kan worden aangekocht in de les.
- Cursusgroep** Creatief
- Opmerking** Frequentie: **14-daags**, telkens van 9.00 u - 11.30 u
Startdatum: 25 september 2018
Inschrijven tot: 9 oktober, min. 6, max. 12 cursisten