



Nieuwsbrief van 't Westels Atelier



Koning Winter is nog niet in 't land, zal hij zijn intrede nog doen?

Februari 2014

Beste WATTER,

In deze editie word je geïnformeerd over nieuwtjes en uitstappen die deze maand en in maart geprogrammeerd staan. Ook over de grote dagreis naar Ieper kan je informatie vinden. Je vindt er cijfers betreffende het aantal cursussen, cursisten en lesgevers in 2013.

Nieuwe en minder nieuwe cursussen en de data van de Krokusvakantie worden vermeldt.

We verrassen je ook graag met leuke kiekjes van ons Nieuwjaarsdiner en Marc Decroos blijkt schrijverstalent te hebben.

Geniet er van!

NIEUWTJES

Per 1 maart 2014 gaat Greet Geyskens, teamlid abdij, met pensioen.

Lesgeefster Rietje Hertroys geeft in maart haar allerlaatste reeks "**positief denken**". Verder in de nieuwsbrief vind je haar afscheidsbrief. Zij geeft de fakkel door aan Martine Rommelaere. In samenspraak met Martine wordt er binnenkort een programma opgesteld voor volgend cursusjaar.

Filosofie groep 1 is gestopt. Groep 2 blijft doorgaan op maandagnamiddag.

De cursus **massage** gaat niet van start, omdat er te weinig inschrijvingen zijn.

! Vanaf vandaag gebruikt 't Westels Atelier een nieuw email adres !:
twestelsatelier@gmail.com

WEETJES

Cijfers werkjaar 2013

In 2013 werden er 97 cursussen gegeven in 't Westels Atelier en mochten we rekenen op 75 vrijwilligers. In de categorie leeftijden, zijn de 60 tot 69 jarigen het meest vertegenwoordigd en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen én bij de cursisten als bij de lesgevers. We mochten tevens bij de 80+ zes vrouwelijke en vijf mannelijke cursisten tellen, bij de lesgevers telden we 1 mannelijke en 1 vrouwelijke vrijwilliger.

Ten opzichte van 2012 is er bij onze vrijwilligers een daling van 8,33%. Bij de cursisten is er een daling van 3,96%

30 jaar WAT

Een bijzondere verjaardag voor 't WAT. We lezen in de annalen van de geschiedenis: februari 1984: start van wat toen genoemd werd: "Het werkzoekendenatelier". 't Ging moeilijk: we planden 4 cursussen en er kwamen 13 werklozen een kijkje nemen.... te weinig.

Tot een maand later, in maart twee enthousiaste jonge vrouwen kwamen vragen of zij cursus schoonheidszorgen en bodypainting mochten geven... En ze hadden al 12 cursisten.

Dit was de eigenlijke start van 't WAT dertig jaar geleden. Er viel ook duidelijk een dikke Frank: met folders en briefjes vind je geen cursisten. Vrienden en vriendinnen die elkaar aanspreken, dat brengt mensen bijeen! En vreemd genoeg: dat was al meteen het einde van het "werkzoekendenatelier". Die vrienden en vriendinnen waren namelijk niet werkloos. Dan kon je zeggen: die mogen dus niet komen of, je verandert je opzet. Zo is op een twee drie "'t Westels Atelier" er vanzelf gekomen.

Toen zijn Gerda Verheyen en Marc Decroos aan 't overleggen geweest. Zo werden op 19 juni 1987 de statuten van 't Westels Atelier v.z.w. ondertekend door 14 mensen waarvan

alleen Marc nog WAT-betrokken is! (Gerda staat niet bij de eerste ondertekenaars - maar is wel nog altijd actief op reis!)

Zo zijn we dus 30 jaar lang aan 't watteren!

In de loop van de jaren hebben we kunnen genieten van een oorspronkelijk DAC-project: Drie voltijdse = 6 deeltijdse jobs werden betaald door het ministerie van sociale zaken. Die jobs zijn wel gecreëerd in de tijd van veel werkloosheid en staan op naam. Zij kunnen dus niet vervangen worden door andere personen.

Maar nu, Nieuwjaar: er gebeurt wel een en ander.

Van die zes halftijdse jobs blijven er maar twee over. Met veel spijt en dankbaarheid hebben we gezien dat Gerda ongeveer 8 jaar geleden met pensioen ging, dat Lisette 1 december 2013 met pensioen ging en dat nu ook per 1 maart 2014 Greet met pensioen gaat. (Diane Ceulemans is al veel jaren geleden gestopt.) Dat leidt wel tot heel andere toestanden.

Alle drie blijven zij nog wel een flink stuk actief in 't WAT, maar nu onder het statuut van vrijwilliger! Dat verandert heel wat: van werk-verplicht meedraaien, wordt het vrijwilligersengagement, zoals inderdaad de 75 andere vrijwilligers in 't Wat. Dus: Marleen Van Hove en Tania Vangheel zijn voortaan de enige twee deeltijdse jobs in 't WAT.

Nog een dobber!

Tot en met 2013 hebben wij bovendien elk jaar 15.000 Euro subsidie ontvangen van de provincie. En nu zeggen ze dat het crisis is... en dat die subsidie zomaar stopt! 't WAT heeft altijd zijn eigen boontjes kunnen doppen, en met het goede financieel beleid van Marleen hebben we wel een kleine buffer kunnen aanleggen maar als die subsidie wegvalt, staan we wel voor een grote uitdaging.

Er zal een oplossing moeten gevonden worden en dat gaat niet zomaar. Een van de grote troeven van het aangenaam werken van 't WAT is wel dat de activiteiten altijd in grote vrijheid gepland werden: elkeen werkt zoals hij of zij dat graag doet. Niemand moet commanderen dat we die of die richting uit moeten. Jawel: 't WAT leeft volgens de wensen van de deelnemers en we proberen het voor mekaar zo nuttig en aangenaam mogelijk te maken.

En wat er financieel ook gebeurt: die basiswaarde van 't WAT willen we zeker behouden. We kunnen moeilijk steun aannemen als die gebonden gaat met: "en nu zul je dit en dat programmeren wat wij goed vinden...". De vrijheid van 't WAT komt eerst.

MD

NIEUWJAAR

NIEUWJAARNIEUWS

Het nieuwjaarsfeest is ook elk jaar een goede gelegenheid om nieuwe mensen in 't WAT te verwelkomen.

Ook dit jaar was dit gelukkig weer het geval.

WELKOM AAN

Suzanne Van Look, zij gaf in november 3 lessen "oorkaarsen" aan 11 cursisten. Wat die lessen inhouden lezen wij in het programmaboekje: *"Het branden van oorkaarsen zet een zuiveringsproces in en behandelt het onevenwicht in je energetisch systeem.*

Deze behandeling kan bijdragen tot het in stand houden en zelfs herstellen van je gezondheid.

Door omstandigheden of toenemende stress krijgen meer mensen schouder- en nekklachten. Door een nek- en schoudermassage wordt de doorstroming verbeterd en worden de energiebanen vrijgemaakt waardoor de energie van de oorkaarsen beter kan doorstromen.

De eerste les leren we een massage om nek en schouders los te maken voor een betere doorstroming. In de volgende lessen leren we het gebruik van oorkaarsen".

Diezelfde Suzanne geeft nu een reeks van 8 lessen "Feng Shui". Er zijn 10 cursisten ingeschreven.

Het doel van Feng Shui (letterlijk wind en water) is de stroom van chi (energie) in je huis in evenwicht te brengen. We leren kijken naar het evenwicht tussen ying en yang, de interactie tussen de vijf elementen (vuur, aarde, metaal, water en hout), de kompasformule en de landschaps-Feng Shui.

Mia Peetermans is Georges Hanks opgevolgd voor de cursus "English communication" : Engelse conversatie voor ver gevorderden.

Els Van den Brande leert je juwelen maken, door je stap voor stap verschillende technieken aan te leren. Je krijgt de gelegenheid om op een budgetvriendelijke manier eigen creaties te ontwerpen.

May Leysen geeft gespreid over het jaar 3 lessen: Kruiden & groenten. Verwerkingen en gebruiken zowel culinair als medicinaal.

Alicia Bejarano is ineens uit het verre Spanje komen opduiken. Samen met **André Wollants** komt zij in de les Spaans.

Maria De Busser pottenbakken op woensdag samen met **Hilde Peeters**.

Sofie Jennes reiki op donderdagavond ter vervanging van **Bea Anciaux**.

Maar, als we blij zijn met nieuwe lesgevers die er aankomen, moeten wij toch melden dat wij in de loop van het voorbije jaar verschillenden, na een heel verschillend aantal "dienstjaren" niet langer als lesgeefster zien in 't Wat. We vermelden:

- **Georges Hanks**, ervaringsdeskundige Engelsman, gaf jarenlang Engels voor gevorderden.
- **Jef Verrezen**, heeft jarenlang het Engels gegeven.
- **Jos Vanhout**, begeleidde de fietsers.
- **Marcel Vandenbossche**, wiskunde zonder kopzorgen.
- **Frieda Veraghtert**, babbelbox.

Kiekjes Nieuwjaardiner 2014



't Was weer plezant!





...

en gezellig...



maar vooral lekker!



Positief denken o.l.v. Rietje Hertroys

Deze brief richt ik aan al de positievertjes die ik mocht ontmoeten tijdens de 9 jaar dat ik de cursus positief denken in 't WAT geef!

Op 10, 17, 21 en 31 maart 2014 zal het de laatste keer zijn!

Er is een tijd van komen en gaan en voor mij is die tijd aangebroken, om te stoppen. Met heel veel spijt, maar ik word 75 jaar. In mijn hoofd voel ik me 30 maar mijn lichaam wil niet meer wat mijn kopke zou willen, dus, daar moet ik naar luisteren.

Met een grote dankbaarheid kijk ik terug op die jaren. Ik mocht 315 mensen ontmoeten tijdens mijn cursussen. Dank voor jullie vertrouwen en voor de vriendschappen die hier uit ontstaan zijn. Velen mocht ik volgen in hun groeiproces en zag ze evolueren, wat voor mij een stimulans was om telkens weer toch verder te doen. De mooie herinneringen blijf ik koesteren.

Ook mijn bijzondere dank aan Pater Marc Decroos en allen op het secretariaat, ik vond het altijd zo fijn even binnen te komen, voor een gesprekje, het thuisgevoel, altijd welkom te zijn.

Dank je wel.....is een van de mooiste zinnen, die mensen gebruiken om hun dankbaarheid te uiten. Maar er is vaak veel meer, dan deze 3 woorden kunnen zeggen. Wanneer het uit het hart komt, diep van binnen. De fijnste gevoelens en meest speciale gedachten.

Dank je wel.....betekent zoveelmeer !!

Veel liefs van Rietje

VAKANTIE

Krokusvakantie

Start maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart 2014.
De cursussen herbeginnen dus maandag 10 maart.

CURSUSSEN

Fietsreparaties

In een reeks van vier lessen leer je kleine herstellingen en afstellingen uitvoeren. Ook voor elektrische fietsen. Programma: 10 feb. banden en verlichting; 24 feb. remmen en versnellingen; 10 en 24 mrt. kleine reparaties uitvoeren en thema naargelang behoeften.

Positief denken

Deze lessenreeks start voor de laatste keer op 10 maart o.l.v. Rietje Hertroys. De vier opeenvolgende lessen worden op maandag gegeven, telkens van 13.00 u tot 15.30 u in Wathuis abdij. Inschrijven abdij. Vanaf september 2014 neemt Martine Rommelaere de fakkel over.

Cursusinfo

Als je telefonisch contact wil voor informatie over cursussen die op Trienkant worden gegeven, bel je naar de desbetreffende afdeling: 014/23 40 60
Voor alle andere cursussen: 014/ 54 44 86

UITSTAPPEN

Voor meer informatie over de uitstappen, kan je op de volgende tel.nr. terecht:
014/ 23 40 60 of 014/54 44 86
Opstapplaats is steeds de grote parking vooraan de abdij van Tongerlo.

Maastricht

Op 14 maart kan je mee naar Maastricht om er te shoppen en/of de stad te bezichtigen.
Vertrek om 9.00 u, terug tegen 19.00 u. Prijs € 13.

Ieper: grote dagreis 25 april

Programma: bezoek aan het Flanders Field museum o.l.v. een plaatselijke gids, gevolgd door een middagmaal op de grote markt van Ieper bestaande uit drie gangen. Stadswandeling met gids en aansluitend vrije tijd tot 17.00 u.
We sluiten af met de Last Post aan de Menenpoort om 20.00 u.
Vertrek om 7.00 u en terug omstreeks 22.30 u, prijs € 57 (incl. alle vermelde activiteiten + middagmaal).

OPROEP

OPEN DEUR ? GROTE BARBECUE ??

Werken, iets voor jou?

We weten het: het WATteam is serieus uitgedund wat betreft aantal én verzwakt qua fysiek! In de beginjaren van 't WAT werden alle buitengewone activiteiten georganiseerd en gedragen door vrijwilligers: cursisten en lesgevers sprongen in de bres

om een en ander te organiseren en uit te werken. In de loop van de jaren is de verantwoordelijkheid hiervoor, én ook het praktische werk stilaan in de schoenen van het WATteam geschoven/terechtgekomen. Met slechts 2 mensen is dit nu niet langer houdbaar. Bovendien: die vaste krachten zijn een beetje serieus aan 't verslijten: we blijven geen 35 jaar!



Daarom een sterke oproep als we die twee zo mooie activiteiten niet willen zien verdwijnen, zullen we het over een andere boeg moeten gooien. We zouden dat verder willen doen, maar dan hebben we (veel) werkvolk nodig. Voel je je aangesproken? Laat je kennen en neem een deel van het werk op jou.

Daartoe: reageer via mail (twestelsatelier@gmail.com) of laat een briefje/berichtje op het secretariaat in de abdij of in Trienkant, met je naam zodat we je kunnen inschakelen.

Voor een eventuele Open Deur

Anders dan voor de BBQ is er voor een eventuele nieuwe Open Deur nog niets afgesproken/geregeld.

Er kan best een werkgroep samengesteld worden van ± 6 personen om samen te verkennen of een Open Deur mogelijk zou zijn en, zo ja, de algemene planning op te zetten én ook te zorgen dat gedaan wordt wat gepland is.

Het werkvolk zelf dat nodig is op de vooravond + de dag zelf is ongeveer hetzelfde als voor de BBQ: zie hierna.

Vraag is dus heel concreet: wil je mee werken in een 'Opendeurgroep'?

Geef a.u.b. je naam op (en eventueel die van een goede vriend of vriendin of anderen die mee willen samenzweren: **geef je naam door via mail of laat een briefje/berichtje op het secretariaat in de abdij of in Trienkant.**

Zonder vrijwilligers kan een 'Open deur' echt niet!

Dus: doen!



Voor de BBQ

Die werd reeds vastgelegd op 12 juni 2014.

De regelingen en afspraken kunnen door het WATteam zelf gebeuren.

Voor de BBQ-dag zelf is er nodig:

- **op de vooravond** om \pm 16 u. om alles klaar te zetten en dit op te ruimen **de dag zelf** vanaf \pm 16 u. Zes = 6 'valide' mensen 'sterk' volk (B.v. grote kleinkinderen!) om tafels en stoelen uit de lokalen ter plekke te brengen en eventueel ook de tent recht te zetten en in de tent de tap toog te installeren.

+ 2 gewoon volk om de gemeente-stoelen/tafels af te wassen.

- **op de BBQ zelf:**

\pm 16 personen 'gewoon' volk dat de hele namiddag (= \pm 4 uur) instaat voor:

kan in 2 shiften van 2.30 uur met telkens \pm 13 personen per shift.

1 kassadienst: betaalpost

2 personen: koffiedienst: koffie maken, tassen enz. en de thermossen voorzien voor de zelfbediening,

3 personen: permanente afwas glazen en tassen en ijsbordjes

1 inscheppen van ijs met lekker sausje

6 voor drankenvoorziening: 2 personen achter de toog en 4 in "de zaal" opdienen van dranken en afruimen van leeggoed.

Op het einde om ± 16 u.

Zes = 6 'valide' mensen 'sterk' volk om alles 'te herstellen in de oorspronkelijke staat'. Is ook ongeveer 2 uur werk):

Praktisch: geef je naam door via mail of laat een briefje/berichtje op het secretariaat in de abdij of in Trienenkant met je naam, welke dienst je bij voorkeur zou willen doen en voor 1 of 2 shiften. Wel te verstaan dat er misschien meer kandidaten zijn voor hetzelfde werkje: dat je dan ergens anders ingeschoven wordt.



Nieuwtjes van 't Westels Atelier.
De volgende nieuwsbrief zal in je mailbox
zitten als er weer nieuwtjes zijn.

Een papieren versie van deze nieuwsbrief is
te verkrijgen op het secretariaat :
zwart/wit aan 1 €
kleur aan 3€