

Tekenen & schilderen

Maandagvoormiddag

Wathuis Abdij

Frieda Vanheuckelom

Beschrijving Heb je altijd al willen tekenen en/of schilderen, maar lukt het niet zo goed zonder hulp? Dan is dit het moment om een nieuwe passie te ontdekken. Leren kijken naar verhoudingen, diepte, kleurgebruik en vormen. We leren deze belangrijke elementen juist toe te passen. Af en toe wordt het perspectief onder de loep genomen. Alle technieken die je wil leren komen aan bod: potlood, houtskool, pastelkrijt, kleurpotlood, aquarel, olieverf, acrylverf, enz...de keuze is aan jou!

Doelgroep Iedereen zowel beginners als gevorderden

Materiaal Eigen materiaal, wordt meegedeeld in de les

Cursusgroep Creatief

Opmerking Startdatum: 7 september 2020

Frequentie: wekelijks van 9.00 u – 11.30

Inschrijven tot: blijvend open, min. 15, max. 30 cursisten.

