

't WESTELS ATELIER NIEUWSBRIEF NOV-DEC 2019



We wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het nieuwe jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
Maar bovenal: gelukkig met elkaar!

Bron: www.gedichtenhuisje.nl

KERST-WEETJES

Ho, ho, ho, Merry Christmas! Ben jij al helemaal in de Kerstsfeer? Kun je niet wachten op dit gezellige feest? Wij ook niet!

Grote kans dat dit op je planning staat: een uitgebreid diner met familie, cadeautjes onder de boom en 's avonds al dan niet naar de

kerstnachtmis. Dit is namelijk hoe de meeste Belgen en onze noorderburen Kerst vieren. Maar hoe brengen andere landen de Kersttijd door?



Happy Holidays in Amerika

'Merry Christmas' wordt weinig gezegd in Amerika, omdat dit teveel wijst op alleen het Christelijke geloof. Er lopen namelijk ook veel Joodse mensen en Afro-Amerikanen rond in de Verenigde Staten. 'Happy Holidays!', hoor je daarom in de drukke, verlichte straten van New York. Deze kerstwens is toegankelijker in dit multiculturele land, om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten. Dit is wel een mooie gedachte.

Een koude, witte kerst toch? Niet in Australië!

In Australië is het de omgekeerde wereld: met Kerstmis begint officieel de zomervakantie. Het is hier dan bloedheet. Veel Australiërs gaan lekker naar het strand of hebben een vakantie gepland. Waar wij gezellig, warm binnen zitten tijdens het kerstdiner, gaan Australiërs naar buiten om te picknicken of de barbie (barbecue) aan te steken.

In Canada ontvang je een brief van Santa

Wist je dat Santa een eigen postcode heeft in Canada? Je schrijft met de Kerst een brief naar zijn adres: Santa Claus, North Pole, H0H 0H0 Canada (echt waar!). Als Canadese kinderen voor 16 december een brief sturen naar de Kerstman, krijgen ze ook nog antwoord van hem. Dat noem je pas een kindervriend!

Oppassen met cadeautjes in China

In China zijn de grote steden Peking en Shanghai rijkversierd in de kersttijd. De meerderheid van China is taoïstisch, boeddhistisch of atheïstisch, een enkeling is christen. Daarom zie je ook dat veel Chinezen gewoon werken met Kerst, en later vrij nemen met het Chinese Nieuwjaar. Soms zie je dat jongeren Kerst vieren, als excuus om even lekker vrij te zijn en met vrienden een feestje te houden met cadeautjes. Je moet alleen wel oppassen met cadeautjes in China.

Zo kun je elkaar eigenlijk geen boek of klok geven. Het Chinese woord voor 'boek' klinkt hetzelfde als 'verliezen', en dat wil je je vrienden niet toewensen natuurlijk! Ook klinkt 'een klok geven' hetzelfde als 'een begrafenis regelen', wat dus ook niet zo gepast is. Dit gezegd zijnde!

Joelmannen in IJsland

In IJsland bestaat er een bijzonder verhaal met kerst. Namelijk het kerstverhaal over de Joelmannen (Jólasveinar) waarvan er in totaal dertien zijn. Vanaf twaalf dagen voor kerst bezoekt iedere nacht een andere Joelman de woonplaatsen in IJsland. Vanaf 12 tot en met 24 december mogen de kinderen in IJsland iedere avond hun schoentje zetten. De stoute kinderen krijgen een aardappel, de lieve kinderen een cadeautje.

Mexico: stiekem in 't rood

Een nieuwe liefde vinden in 2020? Draag rood ondergoed! Volgens Mexicaanse traditie is het dragen van rood ondergoed tijdens de jaarwisseling een garantie voor een nieuwe vlam in het komende jaar. Het gebruik gaat nog verder: geel ondergoed staat voor financiële voorspoed. Draag je wit ondergoed, dan is een goede gezondheid gegarandeerd. Wat zal het worden?

Geitjes en sauna in Finland

Wist je dat geiten erg belangrijk zijn met Kerst in Scandinavië? Er komen volgens een oude legende boze geesten op bezoek in deze landen rond de jaarwisseling. Volgens de sage verdrijven geiten deze boze geesten. Daarom geef je in deze landen elkaar kleine geitjes van stro en als kind verkleed je je als geit rond de feestdagen. Mèèèrry Christmas!

In Finland heb je het niet koud tijdens de Kerst. De Finnen duiken namelijk met het hele gezin de sauna in, na een traditioneel ontbijt van pap met rijst en melk. 's Avonds krijgen ze hoog bezoek van de Kerstman en is het tijd voor een kerstdiner met glögg, een warm drankje met amandelen en druiven, een Finse glühwein zeg maar.

Een geweld(dad)ige Kerst in Peru ...

Kerst gaat om vrede op aarde toch? In Peru ook, maar op wel een heel speciale manier. Tijdens Kerst vieren de Peruanen een festival met veel muziek en dans, maar ook publieke vechtpartijen. Ze verzamelen in arena's waar mensen uit elke leeftijdsgroep de kans hebben om met elkaar 'op de vuist te gaan'. Geen paniek, de gedachte hierachter is om problemen juist op te lossen en meer vrede te creëren. Op deze manier beginnen ze het nieuwe jaar met een schone lei.



Je voelt het meteen als je de klas binnenstapt, die warme, hartelijke sfeer. Hier doet men kennis op in alle gezelligheid en met veel humor. Hier draagt men elkaar, is iedereen anders en toch gelijk.

Wat vindt deze klas van 't Westels Atelier? We stelden hen de vraag en de antwoorden zijn...

Gezellig samenzijn

Altijd lachen

Zachte dwang

Niets moet, alles kan

Leren op een ontspannen manier

Laagdrempelig

Geen examens

Prijs is top

Iedereen is welkom

Gemotiveerde mensen

Juf Rita voegde er nog enthousiast aan toe: "Het is de beste manier van lesgeven!"

CURSUSNIEUWS

De kortcursus fietsreparaties EHBO o.l.v. Danny Anciaux is van maandag naar donderdag verplaatst.

De nieuwe data zijn: 20 februari 2020: banden en verlichting
 05 maart 2020 : remmen en versnellingen
 19 maart 2020 : kleine reparaties uitvoeren
 02 april 2020 : thema naar gelang behoeften.

Telkens van 9.00 u – 11.30 in het Wathuis abdij

't IS FEEST!

Op 11 januari toasten we, tijdens een feestelijk ontbijtbuffet in 't Torenhof, op het nieuwe jaar. Dit doen we met onze vrijwilligers en hun partner. Wij kijken er alvast naar uit!

GEZOCHT

't WAT zoekt iemand die op vrijwillige basis de nieuwsbrief opfleurt met foto's van onze lesgevers en cursisten. Dus iemand die op geregelde tijdstippen een les 'binnenvalt' om foto's te maken van 't WAT-gebeuren.

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwillige lesgevers die graag hun kennis en vaardigheid willen doorgeven aan leergierige cursisten. De lessen hoeven daarom geen heel cursusjaar te bevatten, ook het geven van een kortcursus is mogelijk.

Als je interesse hebt meld je dan bij Tania op het secretariaat.

UITSTAPPEN van 't WAT

Er worden diverse uitstappen georganiseerd door een erkende busmaatschappij in samenwerking met 't Westels Atelier.

Vertrekplaats is de grote parking vóór de abdij.

De uitstappen staan voor iedereen open, ook voor mensen die geen cursussen volgen.

Inschrijven voor een uitstap doe je via het secretariaat 014 54.44.86, betalen enkel via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 met vermelding van je naam en desbetreffende reis + reisdatum. Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.

De uitstap naar Maastricht in maart 2020 is de 13^{de} van de maand en dus **niet zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief op 3 maart!**

Uitstappen:

2020

Maastricht markten en winkelen: 13 maart
vertrek 9u00 terug 19u00 Prijs: €15

Eindhoven markten en winkelen: 14 april
vertrek 8u45 terug 19u00 Prijs: €15

Maastricht markten en winkelen: 29 mei
vertrek 9u00 terug 19u00 Prijs: €15

Uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis:

Van Eyck MSK Gent met boottocht St-Martens-Latem: 28 april 2020

Louvre Lens + Doornik TAMAT: 3 juni 2020

De uitstappen zijn voor iedereen toegankelijk (ook als niet-cursist kunstgeschiedenis). Als je interesse hebt in één of meerdere uitstappen/tentoonstellingen, geef je je naam met e-mailadres door op het secretariaat. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over de uitstap (prijs, vertrekkuur, enz.). Cursisten kunstgeschiedenis hebben voorrang op de inschrijvingen.

WIE BEHOORT DIT TOE?



Deze spullen werden in 't Wathuis teruggevonden. Herken je ze? Je mag ze tot vrijdag 13/12 in de voormiddag komen afhalen. In de namiddag gaat alles naar de kringloopwinkel in Geel.

VAKANTIE KALENDER

Noteer alvast de volgende vakanties/vrije dagen in je agenda:

Kerstvakantie: 16/12/2019 - 03/01/2020

Krokusvakantie: 24/02 – 28/02/2020

Paasvakantie: 06/04 - 17/04/2020

Feest van de arbeid: vrijdag 01/05/2020

Hemelvaart: 21/05 - 22/05/2020

Pinkstermaandag: 01/06/2020

Laatste lesdag: woensdag 10/06/2020

WAT-barbecue: donderdag 11/06/2020

Start volgend cursusjaar: maandag 7 september 2020

GRAAG EEN SEINTJE...

als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom je langs het secretariaat. Meld het ook aan je lesgever.

Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail.

't Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.

Tel.: 014/54.44.86

e-mail: twestelsatelier@gmail.com

website: www.hetwestelsatelier.be



Fijne feestdagen toegewenst!

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania.