

't WESTELS ATELIER NIEUWSBRIEF

november - december 2024



Voor de laatste dagen van het jaar
veel gezelligheid met elkaar!

Een woordje van de voorzitter

Hallo iedereen,

Zoals reeds meegedeeld werd in een vorige nieuwsbrief heeft Marc besloten om te genieten van een welverdiende en weldoende rust na 40 (!!!) jaar het beste van zichzelf gegeven te hebben voor 't WAt. Hij is ondertussen verhuisd van Zelzate naar Gent en ook daar is alles naar wens.

Wat mij betreft: ik ben nu al enkele maanden voorzitter maar die bijkomende activiteit voor 't WAt valt best wel mee. Voorlopig moet ik enkel mijn handtekening zetten op de formulieren die Tania vakkundig heeft voorbereid.

Ik kom nu wel meer in contact met andere lesgevers/lesgeefsters en tijdens deze “babbeltjes” hoor ik toch van sommigen een ‘ondertoon’ dat hun vele inspanningen om de bijeenkomsten zo aangenaam mogelijk te maken, niet altijd ‘gewaardeerd’ worden, om het dan nog eufemistisch uit te drukken. En dan heb ik het uiteraard niet over de geldelijke waardering: wij zijn immers ‘vrijwilligers/vrijwilligsters’.
Graag wil ik daarom jullie aandacht toch nog eens vestigen op het volgende, overgenomen van mijn vorige bijdrage aan de nieuwsbrief:

Rest mij nog alleen mijn bijzondere waardering uit te drukken voor alle lesgevers en lesgeefsters – ik voel ondertussen zelf wel wat voor inspanningen dat vergt – die volledig belangloos en zonder enige vergoeding het beste van zichzelf geven. Dank aan al diegenen die ons Vormingscentrum op één of andere manier steunen.

Laten we deze paragraaf altijd in gedachte houden en dan zullen onze samenkomsten een verrijking zijn voor ieder van ons: deelnemers zowel als lesgevers.
Met veel goede moed doen we dus verder en gaan we trachten er het beste van te maken..

Wie al vele jaren het beste van zichzelf geeft is Tania, onze duivel-doet-al in het Dagelijks Bestuur van ons Vormingscentrum.

Inderdaad, onlangs heb ik toevallig vernomen dat Tania deze maand al 25 jaar ‘dienst’ heeft in 't WAt. Als dat geen dikke proficiat – of meer – waard is. Mocht zij zich ooit geroepen voelen om haar memoires op papier te zetten, ik vermoed dat zij heel wat ('t Wat, gesnapt?) nieuwsbrieven zou vullen. Tania, vanwege de Raad van Bestuur: een welgemeende proficiat en dank u wel!

Met de feesten in het vooruitzicht van eind 2024 en het Nieuwe Jaar 2025 wens ik jullie het allerbeste voor jezelf en je familie. Aan iedereen veel vreugde en voldoening bij het uitoefenen van jullie bezigheid in het gezelschap van vrienden en vriendinnen in het ons zo vertrouwde ‘Vormingscentrum’..

Tot een volgende keer.

André

WAt-nieuws

In het voorjaar van 2025 start er een nieuwe lessenreeks: **Natuurleergroep 't WAt** o.l.v. Bart Reynaerts. Bart is een grote natuurliefhebber en startte ooit de poelenwerkgroep Westerlo van Natuurpunt op, nu geeft hij graag zijn kennis door aan andere natuurliefhebbers die meer willen leren over o.a. planten- kruiden- en boomsoorten. Geen voorkennis vereist.

Praktisch:

Infomoment 17 maart van 9.00 u tot 11u30. Hier krijg je info over een vijftal excursies in en rond Westerlo.

Data excursies: 31 maart – 14 april – 5 mei – 19 mei – 2 juni telkens van 9.00 u tot 12.00 u

Hoe inschrijven?: op het secretariaat van maandag – vrijdag 8.00 u – 12.00 u

Vrijwilligers gezocht

Heb je wat vrije tijd over en wil je deze graag benutten om je kennis en vaardigheid in een losse, warme omkadering door te geven, dan biedt 't Westels Atelier volop kansen om vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor hoef je geen lerarenopleiding gevolgd te hebben, in 't WAt mag iedereen voor de klas staan. Ons vormingsaanbod is zeer uiteenlopend, van talen tot creatieve cursussen, lessenreeksen of workshops rond een bepaald thema zijn eveneens mogelijk.

Leren en/of bijleren is hier het uitgangspunt, maar sociale contacten waaruit mooie vriendschappen ontstaan zijn essentieel en inherent aan ons vormingscentrum.

Goesting gekregen om je bij de WAt-familie aan te sluiten?

Spring binnen op het secretariaat, geef een belletje of stuur een mail.

Tania



Het secretariaat is bereikbaar:

Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 13u, op woensdag tot 11u30, uitgezonderd de schoolvakanties.

Tel.: 014/54.44.86

E-mail: twestelsatelier@gmail.com

Weetjes

Waar komt onze kerstboom vandaan? Het verrassende verhaal achter een eeuwenoude traditie.

Verschillende landen claimen de bakermat te zijn van de kerstboomtraditie. Hoe dat zit, lees je in dit artikel van Amy Mckeever.

Grote kans dat er deze donkere decemberweken een goed verlichte kerstboom je huiskamer siert. En grote kans dat deze vlak na de jaarwisseling weer op straat (of terug in de grond) wordt gezet. Best een aparte traditie eigenlijk, voor die paar weken per jaar. Maar waar komt deze gewoonte vandaan? En hoe is deze overgewaaid naar de rest van de wereld? Lees hier het verrassende verhaal achter de kerstboomtraditie.

Viering van het licht op de duisternis

Sowieso vormen takjes van groenblijvende bomen en planten al sinds mensenheugenis een fundamenteel onderdeel van heidense vieringen rond de winterzonnepunt. 'Al in de Oudheid werden op midwinterfeesten groenblijvende planten gebruikt, waarmee de zege van het leven op de dood en van het licht op de duisternis werd gevierd,' aldus Carole Cusack, hoogleraar religiestudies aan de University of Sydney.

Hoe, wanneer en waar zulke heidense vieringen precies transformeerde tot de kerstboomtraditie zoals we die tegenwoordig kennen is voer voor discussie. Want meerdere landen claimen de bakermat van deze traditie te zijn. En hoewel de kerstboom nu zo'n beetje overal ter wereld wordt omarmd, gaat de oorsprong ervan terug tot gebieden waar groenblijvende naaldbomen het landschap beheersen: Noord-Europa.

Eeuwenoude kerstboomdiscussie in de Baltische staten

Discussie over de bakermat van de kerstboom woedt vooral in de Baltische staten. Letland beroept zich op het jaar 1510, toen een koopmansgilde met de naam Broederschap der Zwarthoofden in een optocht door hoofdstad Riga de boom met zich meedroeg, optuigde en vervolgens verbrandde. Estland bestrijdt deze theorie met bewijzen voor een ceremonie van hetzelfde gilde, maar dan al in 1441 en in hún hoofdstad: Tallinn.

Historici trekken beide claims in twijfel. Volgens historicus Gustavs Strenga, werkzaam voor de Nationale Bibliotheek van Letland, hielden alle twee de festiviteiten waarschijnlijk geen verband met Kerstmis. Niet dat de Letten zich daar iets van aantrekken: pontificaal op het Raadhuisplein in Riga herinnert een plaquette aan de plek van 'de allereerste kerstboom ooit'.

Is de kerstboom dan van Duitse komaf?

Cusack acht een andere herkomst geloofwaardiger: de kerstboomtraditie ontstond in de zestiende eeuw in de – nu Franse, maar toen nog Duitse – Elzas. Uit historische bronnen blijkt dat hier in 1539 in de gigantische kathedraal van Straatsburg voor het eerst een kerstboom werd neergezet. Dat bleek een succes: vanaf dat moment werden rondom iedere kerstperiode in de Elzas massaal bomen gekapt. Zelfs zo veel, dat de stad Freiburg zich genoodzaakt voelde om in 1554 het kappen van bomen voor Kerstmis te verbieden.

Kapverbod of niet, de kerstboomtraditie sloeg aan bij steeds meer Duitse families. En de toevoeging van sfeervolle verlichting aan de boom? Dat was volgens Cusack een idee van niemand minder dan Maarten Luther. De Duitse reformator zou op het idee zijn gekomen toen hij tijdens een nachtelijke boswandeling twinkelende sterren aan het hemelgewelf aanschouwde. Ondertussen introduceerden Duitse emigranten de kerstboomtraditie in de loop de jaren ook in andere landen. Tegen de achttiende eeuw was de (toen nog met kaarsen) verlichte kerstboom gemeengoed geworden in vrijwel heel Europa.

Bron: <https://www.nationalgeographic.nl/cultuur-samenleving/2020/12/het-verrassende-verhaal-achter-de-traditie-van-de-kerstboom>



Parkeerregels binnen de abdijmuren

Ieder jaar herhalen zich de perikelen over het fout parkeren binnen de abdijmuren, daarom een overzicht van waar je wel en waar je absoluut niet mag parkeren.

Er is parkeergelegenheid achter 't WAthuis, **vlak tegen de achtergevel**. Daar zijn tevens ook een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien, hier mag **je enkel parkeren met een wettelijke mindervalidekaart of eentje van 't Wat**. De andere plaatsen tegen de achtergevel die voorbehouden zijn (tegenover de 'nieuwe' parking) worden gehuurd door iemand anders, daar mag je **niet parkeren**.

Aan de overkant bevinden zich de **overdekte parkeerplaatsen** die enkel bestemd zijn **voor de inwoners van de abdij**. Ook de plaatsen daar, die niet voorzien zijn van een nummerplaat zijn uit den boze. **Gelieve dus niet te parkeren op deze plaatsen**. Dit geldt ook voor fietsen.

Fietsen, ook elektrische, worden niet in de hal/gang van 't WAthuis getolereerd. Je kan ze aan de voorgevel zetten of achter 't WAthuis tegen de zijmuur.

Naast de overdekte parkeerplaatsen werd een nieuwe parking aangelegd. Op deze parking **mag je parkeren waar er witte lijnen getrokken zijn**, deze lijnen tonen de parkeerplaats aan.

De parkeerplaatsen aan de kerk zijn voorbehouden voor kerkgangers.

Zie hier een schets bij benadering, er zijn meer parkeerplaatsen voorhanden dan op de schets.



UITSTAPPEN

Maastricht:

Vrijdag 14 maart 2025

Vertrek 9u.

Terug rond 19u.

Prijs € 20

In Maastricht is het gezellig shoppen, maar je kan er zoveel meer beleven zoals bv. een kijkje nemen in de Boekhandel Dominicanen. Een wandeling door deze Dominicanenkerk is een ervaring op zich, men noemt dit niet voor niets de mooiste boekhandel van de wereld!



Via deze link: [Wandelingen | Zicht op Maastricht](#) vind je leuke wandelingen die je toelaten Maastricht te verkennen. Trek je wandelschoenen maar aan.

Kaasmarkt Gouda:

Donderdag 22 mei 2025

Vertrek 7u.30

Terug rond 19u.

Prijs € 25



Tussen april en september vindt er in Gouda iedere donderdagvoormiddag de kaasmarkt plaats. Het is een komen en gaan van marktbezoekers.

Kaasjongens laden de kaasbrikken, voortgetrokken door paarden, al gooiend af

om op de originele weegschaal in de Goudse Waag gewogen te worden. Goudse kaasmeisjes worden door omstaanders omringd. Het is een ware belevenis voor ogen en neus!

Bron: VVV Gouda en <https://welkomingouda.nl/kaas/gouda-kaasmarkt>

Iedereen is welkom om deel te nemen aan een uitstap, ook geïnteresseerden die geen les volgen in 't WAt.

Inschrijven voor een uitstap doe je in 2 stappen:

1. Contacteer eerst het secretariaat om te horen of er plaats is, tel.: 014/54.44.86 (enkel in de voormiddag).
2. Vervolgens betaal je via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 met vermelding van je naam + desbetreffende uitstap + reisdatum.

Wacht niet te lang met reserveren, daar de plaatsen beperkt zijn. Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.

VAKANTIEKALENDER

Kerstvakantie: 16/12 t.e.m. 05/01/2025

Hemelvaart: 29/05 t.e.m. 30/05/2025

Krokusvakantie: 03/03 t.e.m. 09/03/2025

Pinkstermaandag: 09/06/2025

Paasvakantie: 07/04 t.e.m. 21/04/2025

Laatste lesdag: 20/06/2025

Feest van de arbeid: 01/05/2025



ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2024-2025

Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma
(* = 14-daags, ** = maandelijks)

't WATHUIS ABDIJ		ANDERE LOCATIES	
ma vm	Boetseren English diehards class Historactua * Spaans 3 ^{de} jaar Spaans conversatie Tekenen en schilderen Vrij schildersatelier Natuurleergroep 't WAt	Kleding Kantklossen	KLOKKENHOF VEERLE sporthal
ma nm	Houtsnijden	Kleding Handwerk Creatief	KLOKKENHOF TONGELHOF VEERLE sporthal
di vm	Creatief met kalligrafie * Engels conversatie Boetseren Spaans 2 ^{de} jaar Spaans conversatie Tekenen en schilderen Vrij tekenen en schilderen	Kleding	TONGELHOF
di nm	Houtsnijden Frans niveau 2 - 3 en 4 Spaans 1 ^{ste} jaar	Kantklossen Bloemsierkunst	KLOKKENHOF TONGELHOF
wo vm	Bloemsierkunst * Frans conversatie Kunstgeschiedenis groep 1* Boetseren		
do vm	Engels conversatie English Class Frans conversatie Pottendraaien/boetseren Creatief**	Stoelyoga/meditatie de	BEELTJENS
do nm	Crea-atelier Engels niveau 3 en 4		

vr vm	Boetseren Kunstgeschiedenis groep 2*	
vr nm	Reiki	

GRAAG EEN SEINTJE

Als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom langs het secretariaat. Meld het ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail.

't Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.
E-mail: twestelsatelier@gmail.com

Tel.: 014/54.44.86
website: www.hetwestelsatelier.be



't WAtteam wenst iedereen fijne feestdagen toe!

Leden Algemene Vergadering: Mangelschots Lidia, Van der Pas Alma, Van Herck Godeliva en Wollants André.

Dagelijks Bestuur: Vangheel Tania.



**samen investeren
in welvaart
en welzijn**